

# de Volkskrant

21 maart 2008 , pag. 11



## Brief van de dag Euthanasie

Het is tamelijk zuur, om het citaat van de Belgische premier te lezen die vrijuit spreekt over de euthanasie van Hugo Claus, terwijl op de Binnenlandspagina het zinloze gepraat van de Tweede Kamer staat over hetzelfde onderwerp (Voorpagina, 20 maart). Met als dooddoener dat het niet aan de politiek is 'het voortouw' te nemen in dezen. Dat hoeft ook helemaal niet, want in Nederland is de meerderheid het er allang over eens dat de zelfgekozen dood wel wat ruimhartiger geregeld mag worden. In België is dat duidelijk het geval, want wat Claus gedaan heeft, zou hier wettelijk niet zijn toegestaan: op een zelf bepaald tijdstip sterven omdat je geen zin hebt in het onvermijdelijk volgende stadium van je ziekte. Je zou alle 65-plussers die een ruimere euthanasieregeling voorstaan, moeten aanraden naar België te emigreren.

**Dolf Hartveldt**, Veessen